



OUD & NIEUW 2005-2006 IN DE TUKHUT

Het winterfeest in de Ardennen begint goed: Op 30 december worden flinke sneeuwbuien voorspeld, en dat op de laag die er al een paar dagen ligt! De kerstgasten en de kerst-patron Nico vertrekken en worden door Betsy en mij, de nieuwe patrons, uitgezwaaid. We hebben nog even een paar uurtjes voor onszelf. Dan verwelkomen we al spoedig de eerste oud & nieuw gasten, meest gezinnen met kinderen, die voor het grootste gedeelte in de loop van de middag arriveren. Zo liggen er meteen sleetjes in de voortuin en staan er 's avonds een enorme sneeuwpop en een heuse iglo aan de oever van de Ourthe. Kortom: Het is winter in Sy !!!



De Tukhut is helemaal vol, op 1 bed na. Er zijn drie groepen, heel goed over de bedden verdeeld door onze voorganger Nico, en 1 individuele gast Alice, die op deze sneeuwdag zelfs was gaan alpine-skiën. De keukenkastjes worden vol etenswaren gestouwd. Zo vol, dat er meteen een fles champagne op de grond kapot valt. Maar ach, scherven brengen geluk, nietwaar?



En dan is het 31 december 2005, alweer de laatste dag van het jaar. Helaas is het gaan dooien, maar door de meeste Tukhut gasten wordt nog een wandeling gemaakt. Om 4 uur begint het alweer donker te worden en trekken de oliebol- en appelflap-specialisten zich tactisch terug in de keuken, waar het al gauw lekker naar oudjaar begint te ruiken. Op alle tafels verschijnen spelletjes en de patrons verschansen zich achter de bar.

Nog een verschijnsel, dat onlosmakelijk met de jaarwisseling verbonden is: Her en der verschijnen zakken vuurwerk. Voor de kleintjes in de Tukhut is het trouwens om 9 uur al nieuwjaar, zodat dan al de eerste pijlen en vooral veel sterretjes te zien zijn. De rest van deze oudejaarsavond wordt gevuld met spelletjes, waaronder een heuse bingo met een virtueuze bingomaster en prijzen voor iedereen onder de 15 jaar!

Tegen twaalfen verschijnen de flessen champagne die nog over zijn op tafel. Bij gebrek aan radio of televisie tellen we zelf de secondes van 60 tot 0, de kurken knallen, overal klinkt het gelukkig nieuwjaar en dan gaan de eerste vuurpijlen de lucht in. België is overigens niet zo'n vuurwerk-paradijs als wij in Nederland altijd denken, want om vuurwerk te kopen moest helemaal naar Stavelot gereden worden.



Om 2 uur vertrekt iedereen naar boven, zijn Betsy en ik inmiddels behoorlijk moe en blij de boel af te kunnen sluiten. De volgende ochtend is natuurlijk niet iedereen meteen even helder. Maar de kinderen gelukkig wel want zij gaan gewapend met bezems en vuilniszakken de vuurwerkresten opruimen.



Al met al was het een heel gezellige jaarwisseling, niet echt geschikt voor rustzoekers, maar het is de vraag of je rust kunt verwachten in de Tukhut op zo'n bijzonder tijdstip van het jaar. Ik vond het in ieder geval erg leuk om een keer mee te maken als patron. En misschien ook iets voor u om oud & nieuw eens in de Tukhut te beleven?

Annet Müller
Tukhut Patron